

Kallelse till årsmöte

När: Lördagen den 21 november 2015 klockan 15.00

Var: Restaurang Rim Nam Thaifood (vår vän Rune Olsson's fina restaurang)
Nynäsvägen 30 A, 149 40 NYNÄSHAMN Tfn 0703-885555
(Latitud: 58.913598119767684, Longitud: 17.9461080379592)

Samåkning rekommenderas – ring en medlem så hittar du en sittplats i bil!
Annars, tag pendeltåget till Nynäsgårds station, gå över spåret, mot Shell-macken i slänten, över gatan mot Elon-butiken, runda hörnet och framför dig ser du restaurangen Rim Nam. Cirka tre minuters promenad!

Mat och dryck från restaurangen till självkostnadspris.

Efter årsmötet berättar **Göran Cederström** om sin senaste segling!

Dagordning

1. Godkännande av mötets behöriga utlysande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av två justeringsmän/kvinnor
4. Val av ordförande och sekreterare för mötet
5. Redovisning av årets verksamhet
6. Redovisning av sällskapets ekonomi
7. Beviljande av styrelsens ansvarsfrihet
8. Val av styrelsemedlemmar och valberedning
9. Inkomna skrivelser och motioner
10. Övriga frågor
11. Mötet avslutas

Verksamhetsberättelse

- Styrelsen har inte haft några formella möten. Endast e-postkontakter.
- Marsmötet hölls på restaurang Timmermans 1857 på Söder i Stockholm. Cirka sex medlemmar deltog. Sven-Olof Lundberg visade bilder och berättade om en segling till Island och Orkneyöarna med tremastbarken Statsraad Lehmkuhl.
- Vårträffen blev i år en Sommarträff i juli och förlades till ön Flaten innanför Gräddö. Fem båtar deltog.
- Belinda Embjörns Lundberg har gett ut fem medlemsblad i år.
- Vid höstträffen i Finnhamn deltog fyra båtar. REGNREKORD!
- Sällskapet har 67medlemmar varav fyra är hedersmedlemmar.

Styrelsen

Ny rapport från vår vän Roland i Octav:

Hej alla Laurinare!
Jag har fortfarande min L38 kvar!

Gick från La Coruna och hittade ett par fina svajvikar där jag låg ett par dagar. Sedan gick färden vidare till Lisboa (Lissabon) där jag stannade i fyra dygn.

Seglade sen vidare till Porto Santo som en näst största ön i ögruppen Madeira i norra Atlanten, omkring 50 kilometer nordöst om ön Madeira. Öns huvudort heter Vila Baleira.



Fick fyra fina segeldagar dit för en gångs skull! Svajade i 3 dagar men då det rullade lite för mycket för min smak, så går jag vidare.

Motorseglar i cirka sju timmar till staden Funchal på Madeira. Trångt i hamnen som vanligt så en vecka får räcka.



Vidare med en bra segling till Graciosa i två dygn. Svajar och badar lite men det är

bara 22-23 grader i vattnet! Stannar ändå i fem dagar.



Fortsätter till Lanzarote och Puerto Calero, stannar endast två dagar då det är ett dyrhål, 320 kronor/dygn!

I morgon den 12 september ska jag sakta fortsätta söderut men stannar på några ställen. Räknar med att vara i Las Palmas omkring den 20 september.

Ha det bra allihop!
Vi hörs!

Hej därhemma!

Jag är nu på Teneriffa efter en månad i Las Palmas. Efter en besvärlig start från Las Palmas, med starka vindar på 14-17m/sek så gick jag tillbaka till ankringsplatsen.

Startade om dagen efter med lite bättre kryss, men det räckte knappt halva vägen. Sedan ingen vind och motorsegling. Kom fram i mörker naturligtvis!

Stannar här till den 31 oktober. Varmt och skönt men det kommer en regnskur varje dag.

Går sen vidare till Kap Verde, ska försöka komma dit före Pecka som går med ARC.

Annars inget nytt – tar det lugnt! Jag är väl lat!

Hälsa till de närmast sörjande.

Vi hörs!

Rolle

Sommarträff på Flaten 11-12 juli 2015

Premiär för en senare vårträff, i ett nytt område! Norrtälje Segelsällskap var vidtalad och kunde med stor sannolikhet lova både plats och möjligheter till bastu på sin klubbholme Flaten, alldeles intill Gräddö inloppet till Norrtäljeviken. Så blev det också. Tack för det NSS. Dessutom toppenväder!

Och med en gammal sjöman plats, tyvärr



Ett hungrigt och glatt gäng!

hann vi aldrig notera hans namn men han kunde berätta - och gjorde det - om sina färder på de stora haven. Han hade mönstrat på som mattros på en skuta under mellankrigstiden och klarade sig oskadd igenom det andra stora kriget.

Grillning, sång och musik, bastu och god mat - en lyckad sommarträff. Måhända vi planerar en sommarträff också nästa år?



Musik blev det förstås!



Vackra skutor.....och en vacker solnedgång!



Tack Gunnar Vagerstam för bilder och text!

Och på sista sidan kommer mer rapporter via text och bild från Gunnar!

Avsändare:
Laurinkostersällskapet
c/o Belinda Embjörns Lundberg
Lindalsvägen 53 A
135 50 Tyresö

Mot Finnhamn och höstträffen...

Det är alltid lika spännande se vilka som dyker upp på våra träffar, denna gång var det fem båtar som förtöjde vid den långa träbryggan strax sydost om den gamla ångbåtsbryggan nedanför Vårdshuset i Finnhamn lördagen den 5 september.

Den här gången hade jag min son Jim ombord som gast, vilket var jätteroligt. Han gillar att segla men som boende i Skåne så blir det bara några korta dagar varje sommar han är ombord. Denna gång sammanföll det med höstträffen, vilket var kul.

Det blev samling på klippan ovanför bryggan där vi också åt middag. Ingen grillning denna gång dock. Solen började dala vid 17-tiden och en timme senare samlades vid i Staffans "nya" båt, ett kraftpaket med dubbla motorer och Inbiten laurinare som han är så föll det sig naturligt att träffas hos honom där han bjöd på en stänkare och skön värme. Det var inte utan att någon började fundera på att göra likadant - d v s byta segelbåten mot en motordito - jag väntar med spänning på nästa års sommarträff.....



Samling på klippan



Staffans motorbåt på plats!



Gasten Jim på Vagabond kollar mötande segelfartyg, på väg till Finnhamn!